

# Waarom doen we dit alles?

Vragen we ons zelf wel eens af

Tijdens de trip die wij maakten in Brandon Bay in het zuidwesten van Ierland. Normaal gesproken is een trip naar Ierland in de herfst een juiste beslissing, als het gaat om wind en golven. Zeker als we het hebben over Brandon Bay, wat bekend staat om zijn goede swell en de vele lagedrukgebieden die er langs komen.

TEKST ??? | BEELD ???



Zes jaar geleden hadden we top condities tijdens onze trip naar Ierland en dat wilden wij wel weer eens meemaken. Het duurde dus ook niet lang voordat we een groepje surfers bij elkaar hadden die mee wilden. Hier wordt een windsurf trip altijd een beetje spannend, alles georganiseerd krijgen. Om vier jongens en bergen materiaal van het ene naar het andere land te krijgen is een hele missie. Vliegen of met de auto, kosten besparen of iets luxer. Tegenwoordig zien de luchtvaartmaatschappijen windsurfers liever gaan dan komen. Golfers, duikers allemaal welkom, maar surfers mogen vaak alleen mee als er een dikke factuur betaald wordt. Gelukkig zijn er nog een aantal maatschappijen waar alles nog prima te doen is. Volgende punt is een geschikte huurauto vinden. Want auto's met dakdragers zijn bijna niet te krijgen en de weersomstandigheden zijn in de herfst niet echt zonnig in Ierland. Je spullen inpakken tijdens regenbuien is geen pretje. We besloten een luxe bus te huren, spullen erin en gaan.



‘One guinness a day keeps the doctor away’



Zoals elke surfer zetten we de windguru en windfinder links onder onze favorieten en bekeken we de weerberichten zowat elk uur voordat we in het vliegtuig stapten. De voorspellingen waren wispelturig, van orkaankracht tot absoluut nul wind. Het weer voorspellen blijft moeilijk. Niet uitkomende voorspellingen doen ons verlangen naar vroeger. Toen keek je simpelweg uit het raam om te kijken of het waaide. Als je veel verwacht is de teleurstelling alleen maar groter, dit was tijdens onze trip het geval. De omstandigheden waren niet zoals ze hoorden te zijn. Sneeuw op Mount Brandon zag er leuk uit met wat zon, maar het leek wel een wintersportgebied. En op het strand werd het niet veel beter, hagelbuien en koud! Een vraag die geregeld voorbij kwam was *why on earth are we doing this?*

Mmmm, ja waarom? Als je dit eerste gedeelte tot zover gelezen hebt lijkt het misschien alsof deze trip meer een strijd is. We zijn meer aan het zeuren dan aan het genieten. Dit komt waarschijnlijk omdat we verwend zijn met onze andere trips rond de wereld. Toch maken de moeilijkheden het juist ook interessant. Zelfs al hebben we niet de beste condities gehad tijdens onze trip naar Brandon Bay, er waren genoeg dingen waar we van konden genieten. Voor ons persoonlijk, genieten wij ook van het land, de sfeer en cultuur. En Ierland heeft weer bewezen een geweldig land te zijn. Het reizen met vrienden, samen koken en tijd doorbrengen bij een openhaard om de volgende trip weer te plannen is waar het ons ook om te doen is. En als de condities dan eindelijk net wat beter worden en je kunt het water opben je binnen *no time* alle mindere dingen vergeten.

Geniet van je trips! [SM](#)



# IERLAND



## SPOTS

Er zijn 17 spots in dit gedeelte van Ierland waarvan een aantal in de Brandon Bay baai.

- 1 **Aughacsla** Wave spot **medium** beste wind: **N-NW**
- 2 **Trench** freestyle / slalom beste wind: **NO-ZO**
- 3 **Sandy Bay** freestyle / slalom beste wind: **NO-ZO**
- 4 **Scraggane** freestyle / slalom beste wind: **ZW-NW**
- 5 **Garry Williams** Wave spot **ervaren** beste wind: **NO**
- 6 **Mossies** Wave spot **ervaren** beste wind: **NNW**
- 7 **Shitties** Wave spot **ervaren** beste wind: **NNW**
- 8 **Dumps** Wave spot **ervaren** beste wind: **NNW en Z**
- 9 **Stoney Gap** Wave spot **ervaren** beste wind: **ZZW**
- 10 **Stradbally** Wave spot **ervaren** beste wind: **ZZW**
- 11 **Gowlane** Wave spot **ervaren** beste wind: **ZZW**
- 12 **Kilcummin** Wave spot **medium** beste wind: **WZW**
- 13 **Fermoyle** Wave spot **medium** beste wind: **WZW**
- 14 **Smerwick Harbour** Wave spot **medium** beste wind: **ZW t/m NW**
- 15 **Ventry** freestyle / slalom beste wind: Van **NO t/m ZW**
- 16 **Inch Beach** Wave spot **ervaren** beste wind: **ZZO**
- 17 **Rossbeigh** Wave spot **medium** beste wind: **ZW-ZO of NW-NO**

## HOE JE ER KOMT

Via diverse vliegtuigmaatschappijen kun je via Schiphol naar Ierland vliegen. Het dichtst bijzijnde vliegveld in de Brandon Bay regio is Kerry Airport. Helaas gaan daar weinig directe vluchten naar toe. Beste is om naar Cork vliegen. Tegenwoordig is het reizen met materiaal niet echt voordelig meer. Tip is om goed van te voren bij de verschillende maatschappijen rondvraag te doen. Ook is het mogelijk met de boot via Engeland naar Ierland te reizen. Vanuit Rotterdam, Zeebrugge en Calais zijn opstap mogelijkheden. Voordeel hiervan is, dat je met eigenvervoer kunt gaan.

## VERVOER

Huurauto's zijn vrij duur in Ierland en dakdragers zijn er bijna niet bij te huren. Je kunt beter een busje kiezen waar alles inpast. Dit is zeker handig als je met een groep vrienden op pad gaat.

## KLIMAAT

Cork	jan	april	jul	okt
Regen (L/m2)	126	67	71	112
Zon (uren/ dag)	2	5	5	3
Temp overdag	7	11	18	13
Temp avond	3	4	12	8
Water temp	11	10	16	15

Meest kans op wind boven de vier beaufort in de maanden november, december, januari en februari.

## ACTIVITEITEN

1. De baai **Brandon Bay** heeft de vorm van een hoefijzer en heeft iets van 15 kilometer aaneensluitend zandstrand. Bij laag water en geen wind is een wandeling mogelijk. Laat je verrassen door de schitterende omgeving.

2. De baai is super geschikt om te verkennen met een **SUP board** welke te huur zijn bij [www.jamieknox.com](http://www.jamieknox.com). Naast SUP boards kun je er ook windsurf materiaal huren.

3. Totaal geen wind. Sla een balletje op de **golfbaan**. Je hebt er geen lidmaatschap voor nodig. Entree betalen en de golfcourse op.

4. De bergen rondom de baai zijn ideaal om te **hiken**. Je zult een aantal mooie stukjes natuur tegen komen tijdens je tocht. Ook zijn er de mogelijkheden om paarden te huren. Voor € 25,- kun je mee met routes via het strand en de duinen.

5. In de avond is het natuurlijk een **must** om een **echte Ierse pub** te bezoeken. Het kleine vissersdorpje Dingle is hiervoor perfect. Hier zijn diverse pubs waar vaak elke avond wel live muziek is. Op en top vermaak, zeker in combinatie met de vriendelijke mensen en het traditionele Guinness bier.

